

Nieuwsbrief

Oktober 2021



Oktober

- 4 Ouders groep 7/8 voorlichting VO van OOZ
- 6 Start Kinderboekenweek
- 18 Herfstvakantie t/m 24 oktober
- 25 Margedag: kinderen vrij
- 26 Contactgesprekken
- 28 Contactgesprekken

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Dit keer geen woorden van mij in de nieuwsbrief, maar de woorden van Kees Elsinga onze voorzitter van het bestuur.

Onlangs bracht hij een scholenbezoek aan de twee openbare scholen in Hattem.

Kees heeft genoten en wij ook! In de bijlage kunt u de hele brief lezen waarin staat wat hij zag, waar hij blij van werd en hoe wij hem hebben kunnen boeien.

Trots kunnen we hier allemaal op zijn! We doen het met elkaar en wij als teams vinden het fijn dat ook ons bestuur met de pootjes in de klei blijft staan!

Geniet van de tekst en een mooie herfstmaand!

Hartelijke groet, Conny Wencker



Verjaardagen...

Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig:

7 oktober	Stan
8 oktober	Sham
9 oktober	Yara
15 oktober	Mees
21 oktober	Kick
24 oktober	Jan

Gefeliciteerd
allemaal!



Week van de opvoeding

Opening en lunchsessies

Op maandag 4 oktober om 9.30 uur opent het NJi de Week van de Opvoeding met een Webinar over het welbevinden van ouders. Want vertel eens... Hoe gaat het met jou als ouder?

Behalve de opening organiseert het NJi tijdens de Week van de Opvoeding elke werkdag van 12.00 tot 12.15 uur vijf lunchsessies. Tijdens deze lunchsessies vertellen we kort iets over het welbevinden van ouders. Elke dag met een andere blik. Interessant voor zowel ouders als professionals.

+ [Inschrijven webinar](#)

Worden wat je wil!

Het is weer zover, de **Kinderboekenweek** komt er aan!

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok... kinderen spelen vaak na wat ze willen worden.

Tijdens deze Kinderboekenweek lezen kinderen over allerlei beroepen.

Op school en in de bibliotheek wordt er veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.

Veel lezen en samen praten over wat je worden wil, dromen over later!

Veel leesplezier,

Elisa de Graaf

EVEN VOOSTELLEN



Mijn naam is Justin, kom uit wapenveld en ben 17 jaar oud. Ik kom in groep 7/8 stage lopen op de maandag en dinsdag. Vanaf 20 september tot 17 juli volgend jaar. Eén keer per periode zal ik ook een hele week op stage zijn.

Ik zit op het Deltion College in Zwolle en dit is me eerste jaar als gespecialiseerd pedagogisch medewerker/onderwijsassistent. Ik heb er super veel zin in!

Het is wel een beetje spannend maar ik kan niet wachten om te beginnen en nieuwe dingen te leren. Ik wil graag leerlingen extra ondersteuning bieden die hier belang bij hebben.

Dit wil ik doen door leerlingen de kansen te geven voor de optimale ontwikkeling. Liefde en warmte vormen hiervoor de basis. Verder hoop ik vooral veel plezier te beleven tijdens mijn stage op OBS de Vlinder met de leerlingen. Tot snel!

Groetjes meester Justin

Sparen voor de schoolbieb

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie 'Sparen voor je schoolbieb!'.

Lezen is een feestje

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.

Zo werkt het

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!

Spaar je mee?

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

**Maak de meester
of juf blij!**

Boeken
voor je
Schoolbieb!

bruna

GRATIS
BOEKEN

Spaar je mee?

Inzet NPO gelden

Iedere keer in de nieuwsbrief delen we met u wat er wordt gedaan vanuit de NPO gelden. Dit keer is dat Robotica!

De leerlingen van Het Palet en De Vlonder krijgen nieuwe vriendjes in de klas! Wel echte robotmaatjes. Via de NPO-gelden hebben we de mogelijkheid gekregen om voor de school robots aan te schaffen. Jessica (Het Palet) en Saskia (De Vlonder) bundelen hun krachten om samen met de collega's van beide scholen een leerlijn programmeren neer te zetten. Afgelopen maand zijn ze al gestart bij de kleuters met de Beebots. Een robot die er uitziet als een bij. En wat een succes! Het enthousiasme van de leerlingen spatte er af. Zo leerden de kinderen dat ze altijd eerst de robot moeten wissen voordat ze hem programmeren (want tja.. die robots zijn zo slim.. die onthouden alles!) en dat ze hele duidelijke instructies moeten geven, anders doet de robot niet wat jij wil! Binnenkort zullen Jessica en Saskia bij de andere groepen ook robots introduceren waar ze natuurlijk ook gebruik blijven maken van de 3D-printer!



Via deze nieuwsbrief stel ik me graag even aan u voor: mijn naam is Mandy Mulder en ik mag sinds begin van dit schooljaar onderdeel uitmaken van het team van Het Palet. Op de maandag, dinsdag en woensdag ben ik te vinden op de Vlonder, in groep 7A.

Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in Lelystad, wat na de geboorte van ons zoontje toch wel een flinke afstand werd vanaf mijn woonplaats Zwolle. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik nu zo dicht bij huis aan het werk kan. In Zwolle woon ik samen met mijn partner en ons zoontje van bijna een jaar oud.

In mijn vrije tijd vind ik het fijn om lekker een stukje te fietsen of wandelen met goed gezelschap en maak ik graag muziek. Ik ben al bijna twintig jaar lid van de muziekvereniging in het dorp waar ik opgroeide en bemoei me ook graag met de organisatie van acties en concerten. Daarnaast besteed ik mijn tijd graag aan creatieve projecten en onze kamerplanten.



Misschien heeft u mij al eens zien rondlopen op de Vlonder. Ik ben José Bijker, 41 jaar, en dit jaar sta ik, samen met juf Mandy, voor groep 7a van het Palet op locatie de Vlonder. Sinds 2012 werk ik met heel veel plezier op het Palet, maar ik vind het ontzettend leuk om op deze manier de Vlonder ook eens van binnenuit te leren kennen! Ik merk dat er duidelijke verschillen zijn tussen de twee locaties, zoals de inrichting van de school (de hall! de bieb!) en de ruimte om de school heen. Toch zie ik ook erg veel overeenkomsten, de sfeer is erg goed en gemoedelijk en zowel de kinderen als ikzelf voelen ons meer dan welkom op de Vlonder. Het is ook leuk om te zien dat er al veel gespeeld wordt tussen de kinderen van de Vlonder en het Palet. Een leuk uitstapje was dan ook naar het Heerderstrand, waar we met groep 7/8 van de Vlonder en de groep 7 en 8 van het Palet naar toe zijn geweest. We hopen nog veel vaker op deze manier samen te werken.

Ik woon in Zwolle Zuid, samen met mijn partner en twee dochters van 8 en 10 jaar. Ik hou erg van lezen, wandelen en koken, en ik probeer af en toe iets aan yoga te doen. Daarnaast besteed ik op dit moment een groot deel van mijn tijd aan de studie taal en dyslexie die ik aan het begin van dit schooljaar op Windesheim ben begonnen.

Wie weet spreken we elkaar nog eens op het schoolplein!

ONTMOET HET PALET



Mijn naam is Peter Lamers. Door de kinderen ook wel Meester Peter genoemd. Mijn hobby's zijn voetbal, padel, surfen, drone vliegen, reizen & lesgeven(!)

Ik geef dit jaar les aan groep 7B van het Palet. Ik en de kinderen in de klas vinden het erg fijn op de Vlonder. De sfeer onderling, maar ook met ander klassen, is erg goed. Sommige van jullie zullen mij misschien (her)kennen omdat ik twee jaar geleden groep 3/4 heb lesgegeven op de Vlonder.

Een van de leukste dingen aan lesgeven vind ik dat je van te voren nooit precies weet hoe de dag zal verlopen. Ik vind het erg belangrijk om een goede sfeer in de klas te creëren zodat alle kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen bij mij in de klas met als gevolg dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Daarnaast vind ik het erg leuk om kinderen nieuwe dingen te leren!

Laten we er met z'n allen een mooi schooljaar van gaan maken!